

Score: 00021

GAME OVER

NEW GAME



Credits

Spelarna bland oss känner igen syndromet... Det finns riktigt bra spel och i början verkar allting lätt. Du har spelet under kontroll och allting verkar fungera som du har tänkt dig. Allting. Första nivån är nästintill skattretande enkel. Du kommer in på nivå två och inte heller där stöter du på svårigheter. Du får bonuspoäng och är i god form. Så småningom uppstår ett och annat problem och du förlorar ett liv, men du har flera extra liv som du kan förbruka. Spela vidare! Men så kommer du upp på nivåer som suger musten ur dig. Om och om igen når du dina begränsningar och du klarar inte att komma i mål. Så du sätter in lite extra liv. Men de blir färre och färre. Och någon gång kommer det som måste komma – spelet är över och längs med hela skärmen lyser orden: **Game over!**

Vad har Jesus med det att göra? Förväxla inte Jesus med någon som efter eget tycke erbjuder dig spelmöjligheter i gengäld för ditt liv. Som hjälper dig när det tränger. Så att du än en gång kan gå och testa igenom allt. Jesus säger: "Den som vill rädda sitt liv, ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska vinna det."



Game over. Det kostar dig ett trött leende. Det är klart att man blir irriterad när man än en gång inte lyckas knäcka högsta poängen. Men nåja, ett nytt spel, en ny chans. Synd att det uttrycket inte fungerar i verkliga livet. Spelet liknar ju verkligheten, för även här finns det oväntade svårigheter. Även här kommer problem från något bakhåll över dig, sådana som gör dig nervös. Du försöker allt mer hektiskt att sätta dig över svårigheterna, men det går inte. För här är det verkligheten som gäller - Din verklighet. Här finns inga extraliv, inga bonuspoäng – inget. Du hade kontroll över allt. Men när det står "Game over" över ditt liv, kommer inget nytt spel. Inga fler chanser.

Det låter absurt. Att ge bort liv betyder att få liv? Det här uttalandet får inte bara förlorarna att rynka på pannan. Att ge bort liv... och samtidigt vinna? Du läste rätt, för Jesus ger nytt liv. Ett nytt liv utan förluster. Ett riktigt liv. Och det allra viktigaste: **Inget "Game over"**.

För bra för att vara sant? Ett budskap från en annan värld?
Precis, det skulle man absolut kunna säga. Men – det är ett
meddelande in i din verklighet, in i din värld. Jesus lämnar
dig inte ensam. Aldrig någonsin. Det har han lovat! När andra
försvinner, då står han kvar tillsammans med dig.

[m.e.e.t.J.E.S.U.S]



Timoteus-Förlag, Ralf Ebel
Halnatorps Egd. 3, 545 93 Töreboda,
tel 0506 14313, fax 0506 659219
epost meetjesus@timoteus-forlag.com

Ta med den här lappen hem. Och tänk över saken. Om du
har frågor, skriv till oss. Vi har upplevt att Jesus Kristus har
hållit sitt ord. Och det är helt underbart!

Om du vill prata med oss, så ring. På **0506 659217**
kommer du fram till en telefonsvarare. Du får höra ett kort
meddelande. Sedan kan du lämna ditt telefon nummer. Vi
ringer tillbaka. Så fråga på! Vi vill hjälpa dig vidare. Vi hörs...